

Στέλιος Σαμαράς
Κείμενο- Εικονογράφηση

Ο ντροπαλός νικητής



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ

ISBN 978-960-456-608-2

© Copyright Ιούνιος 2023, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Στέλιος Σαμαράς

Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν.2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής άδειας του εκδότη κατά οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.

Φωτοστοιχειοθεσία Π. ΖΗΤΗ & Σια ΙΚΕ
Εκτύπωση 18ο χλμ Θεσ/νίκης-Περαίας
Βιβλιοδεσία Τ.Θ. 4171 • Περαία Θεσσαλονίκης • Τ.Κ. 570 19
Τηλ.: 2392.072.222 - Fax: 2392.072.229 • e-mail: info@ziti.gr



www.ziti.gr

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:
Αρμενοπούλου 27, 546 35 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310.203.720, Fax: 2310.211.305 • e-mail: sales@ziti.gr

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΩΛΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ-ΧΟΝΔΡΙΚΗ:
Χαριλάου Τρικούπη 22, 106 79 Αθήνα
Τηλ.-Fax: 210.3816.650 • e-mail: athina@ziti.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ: www.ziti.gr

Πόσο θάρρος πρέπει να έχει άραγε ένα ντροπαλό παιδί, για να ξεστομίσει μία και μόνο λέξη, όταν κάποιος άγνωστος ρωτήσει το όνομά του; Πόση αυτοπεποίθηση αλήθεια χρειάζεται, για να γράψει μια λέξη, για να κάνει μια ζωγραφιά ή για να πει ένα ποίημα σε μια εκδήλωση;

Βλέποντας τον τετράχρονο γιο μου να επιδεικνύει περίσσια γενναιότητα, όταν είμαστε μόνοι μας, αλλά απρόσμενη συστολή, όταν περιβάλλεται από ξένους, καταλαβαίνω πως μέσα σε κάθε αγνή παιδική ψυχή υπάρχει η καρδιά ενός γενναίου πολεμιστή!

Έτσι, έγραψα αυτό το βιβλίο για το παιδί μου και για κάθε παιδί, που, στα πρώτα χρόνια της ζωής του, ακροβατεί ανάμεσα στη γενναιότητα και τον δισταγμό. Πολλές φορές ντρέπεται και αποσύρεται και άλλες τόσες σηκώνεται και συνεχίζει, μέχρι να κατανοήσει πως η ντροπή είναι απλώς ένα γνώρισμα του χαρακτήρα μας και δεν θα πρέπει να υπονομεύει τις προσπάθειές μας. Η κατανόηση αυτή μπορεί να κάνει ένα παιδί να προσπαθεί, ανεξάρτητα από τις αδυναμίες του, και να εξελιχθεί σε έναν ενήλικα που κυνηγάει με πείσμα τα όνειρά του.

Και όσο ντροπαλός κι αν είναι, στο τέλος θα είναι νικητής!

Σ. Σ.

Ο Στέλιος Σαμαράς είναι απόφοιτος ψυχολογίας του ΑΠΘ. Ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα με την ιδιότητα του ψυχολόγου, είναι προπονητής μικρών παιδιών στο άθλημα του Ταεκβοντό. Είναι παντρεμένος και έχει έναν γιο τεσσάρων ετών.



Το Βασίλειο του Λούμορ ήταν χτισμένο στους πρόποδες του γιγάντιου βουνού Μακαλού. Η τοποθεσία του ήταν από κάθε άποψη ιδανική, το κλίμα του θαυμάσιο, το έδαφός του εύφορο, οι κάτοικοί του καλοσυνάτοι και ευγενικοί, αλλά ο Βασιλιάς του εγωιστής και αλαζόνας!

Ο Βασιλιάς Κασπάρ είχε κάνει τη ζωή των κατοίκων του Βασιλείου δυσβάστακτη. Ξεκινώντας από τα χαράματα, ήταν αναγκασμένοι να δουλεύουν αμέτρητες ώρες στα χωράφια, κάνοντας ελάχιστα διαλείμματα μονάχα για να φάνε, και γυρνούσαν στο σπίτι τους αργά το βράδυ για να κοιμηθούν.

Δεν είχαν καμία περιουσία· και όλα τα χρήματα της βασανιστικής δουλειάς τους κατέληγαν στο Βασιλιά και την οικογένειά του. Η ελευθερία τους περιοριζόταν μέσα στα τείχη του Βασιλείου, και έτσι περνούσαν όλη τη ζωή τους δουλεύοντας σκληρά, χωρίς να μπορούν να γνωρίσουν νέους τόπους, να δουν διαφορετικά βουνά, διαφορετικά ποτάμια και θάλασσες.





ΥΠΗΡΧΕ ΟΜΩΣ ΜΙΑ ΜΕΡΑ κάθε χρόνο, η «Ημέρα της Ελευθερίας» όπως την είχαν ονομάσει. Ήταν η μέρα που τελείωνε η συγκομιδή και οι άνθρωποι ήταν ελεύθεροι να γλεντήσουν, να γελάσουν και να χαρούν. Εκείνη την ημέρα, οι άνθρωποι έκαναν όνειρα. Όνειρα πως είναι ελεύθεροι· πως τα παιδιά τους περνούσαν τη μέρα τους στα σχολεία, και όχι στα χωράφια· πως δουλεύουν για τον εαυτό τους, και όχι για κάποιο Βασιλιά· πως τα τείχη υπάρχουν για να τους προστατεύουν από τους εχθρούς, και όχι για να τους κρατάν φυλακισμένους.

Στο τέλος αυτής τη μέρας, ο Βασιλιάς έβγαινε στην εξέδρα για να χαιρετήσει τον κόσμο, θεωρώντας τον εαυτό του καλόκαρδο και γενναιόδωρο, αφού επιτρέπει στους ανθρώπους να διασκεδάζουν μια φορά τον χρόνο!

Μπροστά στο φόβο της φρουράς, πολλοί τον επευφημούσαν· οι περισσότεροι στέκονταν απλά να τον κοιτάζουν· ενώ υπήρχαν και μερικοί που έβρισκαν το θάρρος να φωνάξουν τα παράπονά τους.

Ο Βασιλιάς γελούσε, θεωρώντας τους ανθρώπους πολύ μικρούς για να έχουν παράπονα, και κάθε χρόνο διασκεδάζε κοροϊδεύοντάς τους με διάφορα στιχάκια που σκαρφιζόταν:

- Όλα όσα ζητάτε θα γίνουν πραγματικά, όταν η γη σταματήσει να γυρνά.
- Όλα όσα ζητάτε κάποτε θα συμβούν, όταν τα πουλιά πάψουν να τραγουδούν.

Και άλλα τέτοια παράλογα, που έκαναν τον ίδιο να νιώθει μεγαλύτερη αλαζονεία και τους ανθρώπους να νιώθουν μεγαλύτερη απελπισία!

