

NANΣY XATZH

# Φύλακες Άγγελοι

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ:

ΣΩΣΤΕ  
ΤΟΝ  
ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ

# Τροιοι είναι οι Φύλακες Άγγελοι;

Ο Φίλιππος ξαφνικά βρίσκεται μαζί με παιδιά από όλον τον κόσμο στο Μπλε Σύννεφο. Εκεί τα παιδιά εκπαιδεύονται, για να γίνουν Φύλακες Άγγελοι. Η ανάγκη για βοήθεια είναι τόσο μεγάλη, ώστε κάθε παιδί καλείται να βοηθήσει με κάθε τρόπο. Μαζί με μια ομάδα παιδιών, τον Ναντίμ, τη Σάρα, τη Μάσα και τον Εστεμπάν, πηγαίνουν στο κολέγιο και αντιμετωπίζουν μια συναρπαστική περιπέτεια. Ο Φίλιππος με τη λογική και τις γνώσεις του, ο Ναντίμ με την επιπολαιότητα και την εφευρετικότητα του, η Σάρα με την υπομονή και την κατανόησή της, η Μάσα με τις ευαισθησίες και την γκρίνια της και ο Εστεμπάν με την σωστή κρίση και τη διορατικότητα του, συνθέτουν την ομάδα. Μια ομάδα με τόσο διαφορετικούς χαρακτήρες αλλά τόσο ισχυρή θέληση για προσφορά. Γιατί πραγματικά αποδεικνύουν ότι, όταν κάποιος θέλει πραγματικά, μπορεί να καταφέρει τα πάντα.

Έτσι, χειρόγραφα που κρύβουν έναν χάρτη θησαυρού, περίεργες εξαφανίσεις και γρίφοι δεν εμποδίζουν την ομάδα τους. Το μυστήριο λύνεται και κάθε παιδί επιστρέφει στο σπίτι του. Έλειψαν μόνο λίγες ώρες αλλά κατάφεραν να ολοκληρώσουν την αποστολή και να λύσουν το μυστήριο. Ήταν όμως τόσο εξωπραγματικό αυτό που έζησαν, με αποτέλεσμα ο Φίλιππος να αναρωτιέται, αν ήταν ένα όνειρο ή η αρχή μιας σειράς περιπετειών με πρωταγωνιστές παιδιά.

Θα ερχόταν άραγε σύντομα η στιγμή της δεύτερης περιπέτειας; Θα βοηθούσε ο Φίλιππος και η ομάδα του να χαμογελάσουν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά στον κόσμο;



# Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1:	Παραμονή Χριστουγέννων .....	9
Κεφάλαιο 2:	Η αποστολή .....	17
Κεφάλαιο 3:	Το χωριό του Αη Βασίλη .....	23
Κεφάλαιο 4:	Το περιεχόμενο του χαρτιού .....	29
Κεφάλαιο 5:	Η συνάντηση .....	35
Κεφάλαιο 6:	Η αποκάλυψη του μυστικού .....	43
Κεφάλαιο 7:	Το σπίτι του Άη Βασίλη .....	49
Κεφάλαιο 8:	Οι δύο βοηθοί .....	57
Κεφάλαιο 9:	Το γεύμα του Αη Βασίλη .....	65
Κεφάλαιο 10:	Σώστε τον Όρι .....	73
Κεφάλαιο 11:	Το σχέδιο .....	79
Κεφάλαιο 12:	Η χιονοθύελλα .....	87
Κεφάλαιο 13:	Επιχείρηση «δώρο» .....	95
Κεφάλαιο 14:	Το νέο σχέδιο .....	101
Κεφάλαιο 15:	Ο κύριος Αράντ .....	107
Κεφάλαιο 16:	Το δώρο .....	113
Κεφάλαιο 17:	Η καλύτερη ομάδα .....	119
Κεφάλαιο 18:	Επιχείρηση «δώρο 2» .....	125
Κεφάλαιο 19:	Πρωτοχρονιά .....	131

Ναντίμ



Φίλιππος



Μάσα



Εστερμινάν



Μελίση



Σάρα



## Κεφάλαιο 1

# Παραμονή Χριστουγέννων

**Τ**α Χριστούγεννα είναι η αγαπημένη γιορτή του Φίλιππου. Του αρέσει να μαζεύονται τα βράδια και να λένε ιστορίες για ξωτικά και νάνους αλλά και να παίζει με τα αδέρφια του παιχνίδια στο χιόνι. Ήταν ευκαιρία να δει περισσότερο και τους γονείς του, που τις άλλες μέρες λείπουν στη δουλειά. Αυτά τα Χριστούγεννα ήταν διαφορετικά, γιατί στο σπίτι τους θα φιλοξενούσαν και τα ξαδέρφια του. Η θεία του, η Άννα είχε πάει διακοπές και η μαμά του ευχαρίστως δέχτηκε να περάσουν τα Χριστούγεννα μαζί τους. Έτσι, από πολύ νωρίς βγήκαν στα μαγαζιά και διάλεξαν δώρα για όλους. Στόλισαν το δέντρο και όλα έγιναν γιορτινά.

Κάθε χρόνο η γιαγιά τους, η Βιολέττα, τους μιλούσε για τη γέννηση του Χριστού. Εκείνο το βράδυ λοιπόν, μαζεύτηκαν όλα τα ξαδέρφια, ξάπλωσαν στον μεγάλο καναπέ του σαλονιού και άκουσαν με μεγάλη ευχαρίστηση την ιστορία του Θεανθρώπου. Μετά βομβάρδισαν με ερωτήσεις τη γιαγιά τους.

– Ο Χριστούλης γεννήθηκε στο κρύο; ρώτησε η Σμαράγδα, η μεγαλύτερη αδερφή του Φίλιππου.

– Είχε κρύο αλλά τα ζώα γύρω από τη φάτνη δεν Τον άφηναν να κρυώσει. Συγκεντρώθηκαν γύρω του και Τον ζέσταναν με την ανάσα τους, απάντησε η γιαγιά Βιολέττα.

Ο Απόστολος, ο ξάδερφος του Φίλιππου, άρχισε να ρωτάει τη γιαγιά για τον Αη Βασίλη. Πού ζει, πώς προλαβαίνει να μοιράζει τα δώρα και άλλες πολλές ερωτήσεις. Ο Φίλιππος γελούσε από μέσα του, γιατί ήξερε πως δεν υπάρχει Αη Βασίλης. Είχε δει τον μπαμπά του να αφήνει δώρα κάτω από το δέντρο την προηγούμενη χρονιά και κατάλαβε πως ο Αη Βασίλης ήταν μια ωραία αλλά ψεύτικη ιστορία των μεγάλων για τις μέρες των Χριστουγέννων. Γι' αυτό και δεν παρακολούθησε τι απάντησε η γιαγιά του. Σηκώθηκε και πήγε να πει νερό στην κουζίνα.

Είχαν περάσει δύο μήνες από τότε που είχε δει εκείνο το περίεργο όνειρο. Τότε, που είδε πως βοήθησε να πετύχει μια αποστολή. Πάντα πίστευε πως τα παιδιά έχουν μεγάλη δύναμη μέσα τους και αν ήθελαν, θα πετύχαιναν πολλά αλλά νόμιζε πως μόνο οι άγγελοι μπορούσαν να γίνουν Φύλακες Άγγελοι. Όμως, δεν πίστεψε πως ήταν μό-

νο ένα όνειρο. Εξάλλου τα προβλήματα στον κόσμο είναι τόσα πολλά που όλοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Κατά βάθος μέσα του ήλπιζε πως θα τον φώναζαν ξανά για αποστολή. Έτσι θα έβλεπε και τους φίλους του στο Μπλε Σύννεφο. Τις σκέψεις του διέκοψε ο μπαμπάς του που μπήκε στην κουζίνα και τον αγκάλιασε.

– Τι θέλει το αγόρι μου να του φέρει ο Αη Βασίλης; Οι υπόλοιποι μέσα γράφουν με τη γιαγιά ένα γράμμα, για να του ζητήσουν δώρα. Πήγαινε να γράψεις και εσύ τι θέλεις να σου φέρει.

Ο Φίλιππος του απάντησε με σοβαρό ύφος:

– Μπαμπά, ξέρω πως ο Αη Βασίλης δεν υπάρχει. Κάθε χρόνο εσύ και η μαμά αγοράζετε τα δώρα και το βράδυ κάνεις θόρυβο στο σαλόνι δίπλα στο δέντρο, για να μας πείσεις ότι ήρθε ο Αη Βασίλης. Θυμάσαι πέρσι που ντύθηκαν Αη Βασίλης και στραμπούληξες το πόδι σου; Δεν μπορούσες να περπατήσεις για τρεις μέρες!

Ο μπαμπάς του παραδέχτηκε πως πέρσι το έκανε, για να ξεκουράσει τον Αη Βασίλη και πως ο Αη Βασίλης υπάρχει αλλά πηγαίνει πρώτα στα παιδιά που τον έχουν πραγματικά ανάγκη.

– Μεγάλωσα πια και δεν πιστεύω πως ένα άτομο, όπως το περιγράφεις, υπάρχει. Χοντρούλης, με άσπρα γένια και κατακόκκινα ρούχα. Δεν πιστεύω!

Ο μπαμπάς του χαμογέλασε και δεν του απάντησε. Έτσι, ο Φίλιππος γύρισε στο σαλόνι και άκουσε άλλη μια ιστορία της γιαγιάς του. Μπορεί να μην πίστευε στον Αη



Βασίλη αλλά οι ιστορίες του άρεσαν τρομερά. Στο τέλος της ιστορίας η μαμά του τους φώναξε, για να πιουν ένα ποτήρι γάλα με κουλουράκια και να πάνε για ύπνο.

Σε λίγο όλοι φορούσαν τις πιτζάμες τους και ήταν στα κρεβάτια τους. Αύριο που ήταν παραμονή Χριστουγέννων θα ξενυχτούσαν και θα περνούσαν φανταστικά. Ο Φίλιππος έκανε την προσευχή του και σκεπάστηκε. Από το διπλανό δωμάτιο άκουγε τις αδερφές τους να μαλώνουν για το αν υπάρχει ή όχι Αη Βασίλης. Η μεγαλύτερη αδερφή του, η Σμαράγδα, δεν πίστευε ότι υπάρχει, ενώ η μικρή, η Βιολέττα, φώναζε πως σίγουρα υπάρχει. Σηκώθηκε και έκλεισε την πόρτα του δωματίου του, για να μην τις ακούει και γύρισε να πάει στο κρεβάτι του να ξαπλώσει. Όμως, αντί για το κρεβάτι του βρέθηκε στον Κήπο των Λουλουδιών και μπροστά του είδε τον Ρένι να του χαμογελά.

– Φίλιππε, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Η προηγούμενη αποστολή σου, ήταν επιτυχημένη και ήρθε η ώρα να περάσεις στο δεύτερο στάδιο. Πήγαινε στη Σχολή της Γνώσης να δεις τους φίλους σου και να μάθεις τη νέα αποστολή.

Ο Φίλιππος χάρηκε τόσο πολύ, που δεν είπε τίποτα στον Ρένι. Κατευθείαν έτρεξε στη σχολή. Εκεί ήταν όλοι. Ο Εστεμπάν, ο Ναντίμ, η Μάσα, η Σάρα, ο Κούρτ και πολλά από τα παιδιά που θυμόταν ο Φίλιππος. Αγκαλιάστηκαν και μιλούσαν για τις επιτυχημένες αποστολές τους. Θυμήθηκαν τον κύριο Λάρ και την Άννα Αλμπερτίι. Τη Μαίρη Τραπ και όλα τα άλλα παιδιά.

Μετά από καμιά ώρα η πόρτα της αίθουσας άνοιξε και μπήκε μέσα ο Ρένι. Τους καλωσόρισε και τους ευχαρίστησε για τις αποστολές τους. Αφού τους είπε πολλά άλλα, τους ζήτησε να υποδεχτούν δύο νέα μέλη στην τάξη τους. Βγήκε από την πόρτα και γύρισε μαζί με δύο παιδιά. Ο Φίλιππος τότε με μεγάλη έκπληξη είδε πως του ήταν γνωστά τα άτομα αυτά. Ήταν η Μαίρη Τραπ και ο Κυριάκος από την προηγούμενή τους αποστολή στο κολέγιο Αφθονία. Η Μαίρη που ήταν κουτσομπόλα και περίεργη και ο Κυριάκος που ήταν λιχούδης και όλο έτρωγε.

Ο Ρένι τους σύστησε και τους ζήτησε να πουν ό,τι θέλουν στην ομάδα. Όλοι περίμεναν να ακούσουν τι θα πουν. Η Μαίρη Τραπ πήρε πρώτη το λόγο:

– Με λένε Μαίρη και είμαι φοβερή στο να βοηθώ τους άλλους. Όπως θα ξέρετε, αν σας είπαν ο Φίλιππος και η ομάδα του, έλυσα το μυστήριο μιας εξαφάνισης και...

Τη διέκοψε ο Ναντίμ που ήταν θυμωμένος και άρχισε να περιγράφει στα παιδιά τι άνθρωπος ήταν. Είπε πολλά αλλά ο Ρένι τον σταμάτησε και ζήτησε και από τους δύο να ηρεμήσουν. Η Μαίρη βέβαια απάντησε στον Ναντίμ με φωνές. Όταν ηρέμησαν τα πνεύματα, μίλησε και ο Κυριάκος:

– Είμαι πολύ χαρούμενος που θα βοηθήσω. Το μόνο που θέλω είναι να γυρίσω εγκαίρως στο σπίτι μου, γιατί η μαμά μου θα έχει στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι λιχουδιές και...

Η ομάδα του Φίλιππου γέλασε, γιατί γνώριζε την αδυναμία του Κυριάκου στο φαΐ. Ο Ναντίμ παρακαλούσε να

μην του τύχει αποστολή με τη Μαίρη ή το φαγάνα, όπως αποκαλούσε τον Κυριάκο, και οι υπόλοιποι δε μίλησαν. Σίγουρα θα πήγαιναν σε άλλη μια αποστολή. Η αγωνία του Φίλιππου ήταν ποια θα ήταν η αποστολή αυτή αλλά και με ποια παιδιά θα ήταν ομάδα. Ήθελε πολύ να τύχει πάλι με τα ίδια παιδιά. Η προηγούμενη αποστολή τους είχε ενώσει.

Ο Ρένι τους μοίρασε φακέλους με τα βιβλία που έπρεπε να διαβάσουν στη βιβλιοθήκη της Σχολής. Μετά θα μαζεύονταν στην αίθουσα, για να τους ανακοινώσουν τις ομάδες και τις αποστολές.

Αφού διάβασαν πολύ, μαζεύτηκαν στην αίθουσα 35, όπως τους είχε πει ο Ρένι, και περίμεναν να ακούσουν από τα μεγάφωνα τις ομάδες. Ο Φίλιππος ήταν στην ομάδα 15 μαζί με όλα τα παιδιά της προηγούμενης αποστολής. Ήταν όλοι χαρούμενοι που η ομάδα ήταν ίδια. Στο τέλος της ανακοίνωσης της ομάδας ακούστηκε και το όνομα της Μαίρη Τραπ. Τα παιδιά κοιτούσαν με έκπληξη ο ένας τον άλλο και απορούσαν. Είχαν ακούσει καλά; Η Μαίρη θα ήταν το νέο μέλος της ομάδας τους; Η Μαίρη τους πλησίασε και έδειξε ενθουσιασμένη που γνώριζε την ομάδα της από πριν.

Ο Φίλιππος ήταν σίγουρος πως και αυτή είχε κάτι να προσθέσει στην ομάδα και της χαμογέλασε. Ο Ναντίμ και η Μάσα, που είχαν αντίθετη άποψη, άνοιξαν τα μάτια τους με λύπη.

– Θα περάσουμε καταπληκτικά. Οι περιπέτειες είναι η ζωή μου, είπε η Μαίρη με χαρά.

Τα άλλα παιδιά σκέφτηκαν πως ίσως η Μαίρη να είχε αλλάξει και πως η προηγούμενή της εμπειρία στο κολέγιο την είχε κάνει πιο ώριμη. Για αυτό την πλησίασαν και της έδωσαν τα χέρια τους. Η ομάδα αποτελούνταν τώρα από έξι άτομα και το μόνο που έμενε ήταν να τους ανακοινώσουν την αποστολή.

Αυτή τη φορά πήγε ο Εστεμπάν με τη Σάρα, για να φέρουν τους φακέλους, ενώ όλοι οι άλλοι περίμεναν με αγωνία στην αίθουσα. Επέστρεψαν με χρωματιστούς φακέλους που από έξω έγραφαν το νούμερο κάθε ομάδας. Ο Φίλιππος πήρε στα χέρια του το φάκελο 15 και μαζί με τα άλλα παιδιά τον άνοιξαν με αγωνία. Το εσωτερικό χαρτί ήταν κόκκινο και μέσα έγραφε:

«Σύστε τον Αη Βασίλη»

Το χαρτί έπεσε από τα χέρια του Φίλιππου. Κάθισε στην καρέκλα πίσω του και είπε με θαυμασμό:

- Όστε υπάρχει ο Αη Βασίλης.....

