

Δημόκριτος Τσουκάπας

του ουρανού τα παραμύθια

γνωρίζοντας τα αστέρια
και το σύμπαν

Εικονογράφηση
Νίκος Πολυχρονόπουλος



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ

ISBN 978-960-456-406-4

© Copyright 2013, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Δημόκριτος Τσουκάπας
Εικονογράφηση εξωφύλλου και εικόνων: Νίκος Πολυχρονόπουλος

Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν.2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής άδειας του εκδότη κατά οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.

Φωτοστοιχειοθεσία Π. ΖΗΤΗ & Σια ΟΕ
Εκτύπωση 18ο χλμ Θεσ/νίκης-Περαίας
Βιβλιοδεσία Τ.Θ. 4171 • Περαία Θεσσαλονίκης • Τ.Κ. 570 19
Τηλ.: 2392.072.222 - Fax: 2392.072.229 • e-mail: info@ziti.gr



www.ziti.gr

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:
Αρμενοπούλου 27, 546 35 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310.203.720, Fax: 2310.211.305 • e-mail: sales@ziti.gr

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΩΛΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ-ΧΟΝΔΡΙΚΗ:
Χαριλάου Τρικούπη 22, 106 79 Αθήνα
Τηλ.-Fax: 210.3816.650 • e-mail: athina@ziti.gr

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - ΕΝΩΣΗ ΕΚΔΟΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
Πεσμαζόγλου 5, 105 64 Αθήνα • Τηλ.-Fax: 210.3211.097

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ: www.ziti.gr

Για χιλιάδες χρόνια τα παιδιά των προγόνων μας μεγάλωναν με τα παραμύθια του Ουρανού.

Παραμύθια που, πέρα από το μυστήριο και τη φαντασία που έκρυβαν, ήταν φορτωμένα και με αναρίθμητες αλήθειες.

Μέσα από τις ιστορίες τού Περσέα, της Ανδρομέδας, της Κασσιόπης και της Μικρής και Μεγάλης Άρκτου, τα παιδιά γνώριζαν τον έναστρο ουρανό και μάθαιναν για τα αστέρια, τους πλανήτες, τα ζώδια, τον γαλαξία, τους κομήτες...

Πλούσια η ελληνική μυθολογία με τις πανάρχαιες ιστορίες ενός κόσμου μαγικού, που μας ταξιδεύει ως τις γοητευτικές απαρχές τού σύμπαντος.

Ιστορίες με θεούς, ήρωες και μυθικά όντα, όλα περιτυλιγμένα με το άπλετο φως των αστεριών.

Καιρός να γνωρίσουν και τα σύγχρονα ελληνόπουλα τα παραμύθια των αρχαίων παππούδων μας, να μάθουν για τους μακρινούς γαλαξίες, τους ερυθρούς γίγαντες, τις μαύρες τρύπες και για τα εκατομμύρια αστέρια που στολίζουν κάθε βράδυ τα όνειρά τους.

Οι θεοί τού Ολύμπου



Η Ήρα και ο Δίας.



Τα πολύ παλιά χρόνια, πάνω στις κορυφές τού Ολύμπου, ζούσαν οι δώδεκα θεοί.

Αρχηγός όλων των θεών ήταν ο Δίας, που κρατούσε στο χέρι του έναν κεραυνό! Ο Δίας είχε στο πλάι του την Ήρα, που όμως ήταν πολύ ζηλιάρα, γιατί ο ίδιος ήταν ατακτούλης.

Ο Δίας είχε δύο αδέρφια, τον Ποσειδώνα και τον Πλούτωνα. Όταν μοιράσανε τον κόσμο, ο Ποσειδώνας κέρδισε τη θάλασσα κι έτσι έγινε ο θεός τής θάλασσας. Στα χέρια του κρατούσε πάντα μια μεγάλη τρίαινα.

Ο Ποσειδώνας.



Η Σελήνη

Η Σελήνη συναντά τον Ενδυμίωνα.

Η Σελήνη θεωρούνταν η θεά τής νύχτας και ήταν κόρη τού Ήλιου. Μια βραδιά είδε έναν νέο να κοιμάται μέσα σε μια σπηλιά στο όρος Λάτμος. Τον πλησίασε και τον ερωτεύτηκε αμέσως. Ο νέος αυτός ονομαζόταν Ενδυμίωνας και ήταν θνητός. Η Σελήνη, που τον αγάπησε παράφορα, παρακάλεσε τον Δία να τον κάνει αθάνατο για να μπορεί να τον βλέπει κάθε βράδυ. Ο Δίας δέχτηκε με την προϋπόθεση ο Ενδυμίωνας να κοιμάται αιώνια, ώστε να μείνει για πάντα νέος. Με τον Ενδυμίωνα η Σελήνη απέκτησε πενήντα παιδιά, που σήμερα πιστεύουμε πως αντιπροσωπεύουν τους πενήντα σεληνιακούς μήνες που μεσολαβούν ανάμεσα σε δυο Ολυμπιάδες.

Η Σελήνη περιφέρεται γύρω από τη Γη σε 28 περίπου μέρες και είναι ο φυσικός δορυφόρος του πλανήτη μας. Ανάλογα με τη θέση που βρίσκεται απέναντι από τον Ήλιο, άλλοτε φέγγει με λιγότερο φως και άλλοτε με περισσότερο. Γι' αυτό κάποτε φαίνεται σαν ένα λεπτό νυχάκι, άλλες φορές σαν μισοφέγγαρο κι άλλοτε γεμάτη και ολοστρόγγυλη. Τότε βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον Ήλιο και λέμε πως έχουμε **πανσέληνο**.





Ο γαλαξίας

Αν κάποιο βράδυ τού καλοκαιριού βρεθούμε κάπου όπου δεν υπάρχουν πολλά φώτα και κοιτάξουμε τον ουρανό, πέρα από τα χιλιάδες αστέρια που θα δούμε, θα διακρίνουμε και ένα αχνό και **φωτεινό ποτάμι** που διασχίζει όλο τον ουράνιο θόλο. Το φωτεινό αυτό ποτάμι είναι ένα μέρος από τον δικό μας **γαλαξία** και προέρχεται από το φως εκατομμυρίων αστεριών που βρίσκονται πολύ μακριά και δεν φαίνονται με γυμνό μάτι.

Ο ουρανός που βλέπουμε τα βράδια είναι, στο μεγαλύτερο μέρος του, άδειος από αστέρια. Αυτό συμβαίνει, γιατί τα αστέρια δεν είναι διάσπαρτα σε όλο το σύμπαν, παρά συγκεντρωμένα σε περιοχές. Τις περιοχές αυτές τις ονομάζουμε **γαλαξίες**. Όπως λοιπόν στη Γη υπάρχουν μικρές και μεγάλες πολιτείες, έτσι και στο σύμπαν, υπάρχουν μικροί και μεγάλοι γαλαξίες. Κάθε γαλαξίας αποτελείται από χιλιάδες εκατομμύρια αστέρια. **Και όλο το σύμπαν περιέχει δισεκατομμύρια τέτοιους γαλαξίες.**

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα και τον εικονογράφο

Ο **Δημόκριτος Τσουκάπας** γεννήθηκε στις Σέρρες και έχει τρεις κόρες. Σπούδασε Οικονομικά στην Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης (σημερινό Πανεπιστήμιο Μακεδονίας).

Με το συγγραφικό έργο ασχολείται εδώ και δεκαπέντε χρόνια.

Πέραν της συγγραφής ιστορικών και σατιρικών μυθιστορημάτων, ασχολείται και με το θέατρο. Το 2012 έλαβε το πρώτο πανελλήνιο βραβείο συγγραφής θεατρικού έργου με το σατιρικό δράμα «Γιουνάν» που ανέβηκε με επιτυχία από την πειραματική ομάδα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ. Έχει γράψει τα μονόπρακτα «Οι Γριές», «Οι Χειροπέδες», «Οι Τσούχτρες» και «Η Σουρλουλού», καθώς επίσης και το σατιρικό δράμα «Καρίων», που ανέβηκαν από ερασιτεχνικούς θιάσους. Διασκεύασε τα έργα τού Μολιέρου «Γιατρός με το στανιό» και του Σέξπιρ «Ρωμαίος και Ιουλιέτα». Από τις Εκδόσεις ΖΗΤΗ κυκλοφορεί το βιβλίο του «Σαράντα εκθέσεις και ένα γράμμα».

Λάτρης τού έναστρου ουρανού, αρθρογραφεί σε περιοδικά και εφημερίδες με αστρονομικό περιεχόμενο.

Με το έργο του «Του ουρανού τα παραμύθια», πραγματοποιεί την πρώτη του απόπειρα να ασχοληθεί με την παιδική λογοτεχνία.

Μένει μόνιμα στην Περαία Θεσσαλονίκης.

Επικοινωνία με τον συγγραφέα

E-mail: dimokritos14@yahoo.gr

Facebook: el-gr.facebook.com/pages/Δημόκριτος-Τσουκάπας/296373717072828

«Γεννήθηκα στον Πειραιά στις 13 Ιουλίου του 1992. Ο κόσμος με δέχτηκε απλόχερα... Τον δέχτηκα κι εγώ... έτσι ήρθα πραγματικά στον κόσμο».

Ο **Νίκος Πολυχρονόπουλος** τελείωσε το 1ο ΕΠΑΛ Πειραιά. Τώρα είναι τεταρτοετής φοιτητής στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στην όμορφη και πολύχρωμη Φλώρινα.

Πέρα από τη ζωγραφική, ασχολείται με τη δημιουργία κόμικ και τη συγγραφή των σεναρίων τους, καθώς και με τη γραφιστική και τη γραφιστική προγραμμάτων 3D.

Επικοινωνία με τον εικονογράφο

E-mail: nikolaos-p@hotmail.com